

## **Maandag 15 maart 1915.**

Dezen morgen is een meisje van zes jaar door een duitsche auto overreden: dood op den slag.

Nieuws van 't buitenland komt ook tot hier overgewaaid: door de straten van Rijsel werden dezer dagen indische en fransche krijgsgevangenen geleid. Het volk juichte ze toe, wuifde met de zakdoeken en klapte in de handen. Hun intrede geleek op een triomftocht... Vijf honderd duizend frank boet werd aan de stad opgelegd en verbod aan de burgers voor zeven uur des morgens en na vijf uur des namiddags uit hun huizen te komen.

Verbod kwam nog grond te gebruiken voor bloemen. Alles moet bezaaid en beplant worden luidens verordeningen van het bestuur. Een kasteelheer, die reeds een paar honderd frank besteed had tot het bezaaien van een graswei heeft alles moeten doen veranderen in een aardappelveld. Ook in privaattuinen en bij hofbouwers, wordt het stelsel toegepast. Beeten verkrijgen enkel nog in beperkte hoeveelheid recht van bestaan.

Op nieuw loopen allerlei praatjes rond: nog een officier zou zich zelfmoord hebben in de Keizer Karelstraat. Een notaris had de zegels gelegd in een sterfhuis. Deze waren door ingekwartierde Duitschers beschadigd. Hij protesteerde en werd gevangen genomen.

Virginie **LOVELING** (« *In oorlogsnoed* »)